

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ



ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ Β1



Μια φορά και ένα καιρό σε μια πόλη μακρινή ζούσε ένα αγόρι που το έλεγαν Πολ. Ο Πολ κάθε μέρα ξυπνούσε νωρίς, ετοιμαζόταν και πήγαινε στο σχολείο της γειτονιάς του με τα πόδια. Έξω από το σχολείο του υπήρχε ένας μεγάλος κάδος σκουπιδιών, ο οποίος κάθε μέρα γέμιζε όλο και περισσότερο και κανένας μεγάλος δεν ενδιαφερόταν.



Ο Πολ γύρισε και είδε στο πλάι του κάδου να υπάρχει μια χάρτινη σακούλα , σαν αυτή που παίρνει η μαμά του από το μανάβικο του κύριου Γιάννη , να τον κοιτά με μάτια γεμάτα θλίψη!

-Τι κάνεις , εσύ εδώ ; Γιατί δεν είσαι στον μπλε κάδο για τα χαρτιά;

- Ξέρεις Πολ , οι άνθρωποι έχουν πάψει πια να ενδιαφέρονται για εμάς . Έχουν σταματήσει να κάνουν ανακύκλωση και μας πετάνε στους απλούς κάδους . Εγώ κατάφερα να ξεφύγω και να ζητήσω βοήθεια , αλλά μέσα στον κάδο είναι ο φίλος μου ο Κάλης , ο μπουκάλης και ο Βας ο κονσέρβας . Η μαμά του Θάνου εχθές μας πέταξε μαζί με τα άλλα σκουπίδια εδώ και έτσι δεν θα μπορέσουμε να ανακυκλωθούμε .



Ελευθερία



Πρέπει να μας βοηθήσεις . Είσαι παιδί ! Τα παιδιά είναι η ελπίδα αυτού του τόπου !

Το κουδούνι του σχολείου χτύπησε ξαφνικά! Ο Πολ έτρεξε να μπει στο σχολείο για να μην χάσει το μάθημά του . Όλη τη μέρα σκεφτόταν την Κούλα και όσα του είπε . Μόλις τελείωσε το σχολείο του πήγε ξανά στον κάδο να βρει την Κούλα.

-Κούλα Κούλα είσαι εδώ ;

-Θα μας βοηθήσεις ;

- ΝΑΙ! Είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει . Κάποιος πρέπει να σας βοηθήσει. Και θα το κάνω εγώ. Η σωτηρία σας χρειάζεται ένα φοβερό σχέδιο. Θα πάω σπίτι και το βράδυ θα έρθω να σας βρώ , να ξεκινήσουμε τη δράση μας ! Βρες τους φίλους σου και πες τους ότι θα σας βοηθήσω . Ραντεβού εδώ στις 9!



Ελισάβετ.

Ο Πολ πήγε στο σπίτι του. Χαιρέτησε βιαστικά τη μαμά του και έτρεξε στο δωμάτιο του. Διάβασε τα μαθήματα του και ξεκίνησε να σχεδιάζει τι θα κάνει για να σώσει τα σκουπίδια.

Σχεδίασε αφίσες τις οποίες θα κολλούσε σε όλη την πόλη.



Πήρε από τα ντουλάπια του κάποια παλιά ρούχα και ετοίμασε στολές για τον ίδιο και την ομάδα του.

Η Μυστική ομάδα δράσης σκουπιδιών ήταν έτοιμη για δράση!

Ο Πολ μόλις το ρολόι του έδειξε 9 , πήρε το σάκο με τις στολές και τις αφίσες και έτρεξε να εξηγήσει στην ομάδα του το σχέδιο του. Το σχέδιο ήταν απλό , εύκολο , γρήγορο αλλά ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!





Η ομάδα δράσης σκουπιδιών θα γύριζε σε όλη την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας , θα κολλούσε τις αφίσες σε όλα τα μέρη να τα δουν οι άνθρωποι την επόμενη μέρα και θα έσωζαν τα σκουπίδια από τους απλούς κάδους βάζοντας τα στους κάδους ανακύκλωσης.

Ο Πολ έφτασε στον κάδο και φώναξε τους φίλους του. Αφού τους συγκέντρωσε τους εξήγησε το σχέδιο και μόλις φόρεσαν τις στολές τους ξεκίνησαν τη δράση .

Η Κούλα μάζεψε όλα τα χάρτινα σκουπίδια από τους απλούς κάδους και τα τοποθέτησε στους κίτρινους κάδους. Ο Βας μάζεψε από τους κάδους τα κονσερβοκούτια και ο Κάλης όλα τα πλασ



Δημήτρης & Άγγελος

Όταν άρχισε να ξημερώνει οι ήρωες μας είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν στους κάδους το μεγαλύτερο μέρος των σκουπιδιών. Την επόμενη μέρα οι άνθρωποι είδαν τις αφίσες και τα σκουπίδια στους κάδους και απόρησαν. Ποια να ήταν άραγε η μυστική αυτή ομάδα δράσης σωτηρίας του πλανήτη μας ;

Η μυστική ομάδα δράσης καθημερινά για αρκετό καιρό δρούσε κρυφά από πλήρη μυστικότητα , κανείς δεν γνώριζε ποιος κρυβόταν πίσω απο την σωτηρία των σκουπιδιών .





Μια μέρα ο Πολ αφού τα σκουπίδια είχαν πια ανακυκλωθεί και οι άνθρωποι είχαν αρχίσει ξανά να κάνουν ανακύκλωση αποφάσισε να αποκαλύψει την ταυτότητα της μυστικής ομάδας δράσης . Όλοι οι άνθρωποι της πόλης έδωσαν συγχαρητήρια στον Πολ και την ομάδα του και έκαναν μια μεγάλη γιορτή ανακύκλωσης στην πλατεία της πόλης για να τιμήσουν τον Πολ και την ομάδα δράσης .



Τώρα πια όλα τα σκουπίδια ανακυκλώνονταν στους σωστούς κάδους , οι άνθρωποι έκαναν την ανακύκλωση τρόπο ζωής τους και κανένα σκουπίδι δεν πετάχτηκε σε λάθος κάδο. Καμιά φορά όμως ο Πολ συναντιέται κρυφά με την Κούλα , τον Βασ και τον Κάλη , φοράνε τις στολές τους και κάνουν διάφορα παιχνίδια.

Πέτρος



**Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα !**